

Uit de traditie

God, onze Vader, U waakt over ons bestaan.

Van U ontvangen wij de nacht,

van U ontvangen wij de dag.

Geef dat wij deze dag beleven

als een geschenk uit uw hand.

Help ons te groeien in liefde

voor U en voor onze naasten

Dat wij steeds bereid zijn tot dienstbaarheid.

Wij vragen uw hulp en zegen,

door Jezus Christus, uw eigen Zoon.

Amen.



AVONDGEBEDEN

*Aan het einde van de dag leggen we alles in Gods handen.
Onze zorgen en onze vreugdes!*

Lieve Jezus, dank U voor alles wat U geeft,
voor alles wat ik deze dag heb beleefd.
Dank U dat U mij liefheeft
en dat U in mijn hart leeft. **Amen.**



Vader, houd ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.
Engel van God beware mij,
tegen enge dromen bescherm mij,
laat mij nu dan rustig slapen
en ook morgen blij ontwaken. **Amen.**



Ik ben moe,
'k ga naar bed en sluit mijn ogen.
Lieve Heer, laat nu uw ogen
waken over mijn geruste slaap.
Als ik iets verkeerd deed, Vader,
deze dag, vergeef het mij.
Jezus' liefde en uw goedheid
maken zo mijn hart weer blij. **Amen.**